

Paasweekend 2019 in Oostenrijk, een geweldige combinatie van skiën en fietsen.

Na een drukke periode hebben we het paasweekend in ons appartement in Piesendorf, Oostenrijk doorgebracht. We zijn wel vaker met Pasen in Oostenrijk maar meestal is dat wat eerder in April. De weerberichten waren goed dus naast de skies hebben we dit jaar ook drie racefietsen achter op de auto gezet. Op woensdagavond, na een dag werken op ons hoofdkantoor in Apeldoorn en een stevige maaltijd bij onze dochter in Nijmegen zijn we rond 18 uur richting Oostenrijk vertrokken. Na een voorspoedige reis waren we om 3 uur (donderdagochtend) in ons appartement in Piesendorf.

Wat is het lekker om dan gewoon in je eigen bed te kunnen stappen. Na een aantal uurtjes slapen en de heerlijk verse broodjes van het bakkerijtje in het dorp voel je je weer als herboren. Het was een stralende dag, strakblauwe lucht en een heerlijke temperatuur. Half april en dan in Oostenrijk gewoon de korte fietsbroek aan: genieten. Het was voor Inge de eerste keer dit seizoen op de fiets dus we besloten een tochtje onder door het dal te maken. Over de Tauernradweg, een uitstekend gemarkeerde fietsroute. Wanneer je met het treintje naar het begin (of eindpunt) van de route gaat en daar opstapt kun je ongeveer 300, overwegend vlakke fietskilometers maken. Onderweg kom je leuke authentieke dorpjes tegen, maar ook bruisende steden als Zell am See, Kaprun en Salzburg, mooie vergezichten door de dalen en ook een fantastisch uitzicht op de imposante bergwereld van de Hohe Tauern. Wanneer je de hele Tauernradweg fietst kom je uit in Passau, aan de Duitse grens. Neem hier wel meerdere dagen voor, anders heb je niet genoeg tijd om onderweg te genieten van al het moois en lekkers dat je tegen



komt. Omdat het voor ons de eerste dag was, we een kort nachtje hadden gehad en ook nog wat andere zaken moesten regelen zijn we van Piesendorf naar Mittersill (aan de voet van pass Thurn) en weer teruggefietst. Een kleine 50 km met 146 hoogtemeters maar met de zon, heerlijke koffie met gebak en de mooie omgeving toch weer erg genoten. Op Goede Vrijdag, onze tweede dag in Oostenrijk komen Meyke en Bente, onze beide dochters ons opzoeken. Omdat het niet duidelijk is hoe laat ze er zullen zijn besluiten we om niet te gaan skiën maar wederom de fiets

te pakken en een ritje te maken in de omgeving. Deze keer gaan we de andere kant op, via Kaprun een rondje om het meer van Zell am See, wederom mooi vlak. Na ruim 30 km zijn we weer in Piesendorf, koffie met heerlijk gebak achter de kiezen. Inge draait af richting ons appartement en ik besluit om nog een stukje verder te fietsen, op naar de eerste serieuze klim van dit weekend. Via Niedernsill naar Uttendorf. Daar begint de klim naar Entzingerboden, het dalstation dat je met de lift naar de Weisse Gletsjer brengt.

De klim van Uttendorf naar Entzingerboden is ongeveer 15 km lang waarvan de eerste 7 km variëren van 0 tot 6% stijging: goed te doen dus. Na 7 km kom je door het gehucht Schneiderau en dan begint de echte klim: 7 km



lang, 13 bochten en ongeveer 600 meter omhoog. Een goede en mooie weg, mooi om te klimmen maar nog mooier om hard af te dalen. 70 km per uur op de teller is goed mogelijk. Toen ik, moe maar voldaan weer bij ons appartement aankwam stonden er ruim 80 km op de teller: meer dan genoeg voor deze tweede dag. Ondertussen had Inge de voorbereidingen voor het avond eten al getroffen. Er werd gekookt, niet alleen voor Meyke en Bente die rond 18 uur arriveerden maar ook voor mijn zus en zwager die dit weekend toevallig ook in de buurt verblijven. Het werd een gezellige avond en het bleef nog lang onrustig in Penthouse Maiskogel Panorama 😊.

Zaterdag 20 april werd er dan toch eindelijk een dag geskied. Omdat er weer erg zonnig en warm weer voorspeld werd, in het dal tot 26 graden waren we al om 8 uur s ochtends bij de lift naar de Kitzsteinhorn, de gletsjer bij Kaprun. Echt Kaiserwetter, geweldige sneeuw, ca 40 km piste en niet eens al te druk: kortom een geweldig ski-dag.



Zondag 21 april, 1^e paasdag, is het team Scholman opgesplitst. Inge heeft met Bente een mooie bergwandeling gemaakt in ca. 3 uur zijn ze naar de Pinzgauer hutte gelopen. Een gezellige skihut in het skigebied van Zell am See waar we in de winter ook graag komen.



Ik ben samen met Meyke, mijn oudste dochter naar Maria Alm gereden waar we afgesproken hadden met mijn zus en zwager. Samen hebben we een mooi rondje gereden. Vanuit Maria Alm naar Dienten am Hochkonig. Een korte (ongeveer 4 km) maar best pittige klim naar Filzensattel om 1290 meter. Ook hier weer een geweldige afdaling van ongeveer 10 kilometer, 2-4% daling dus lekker hard knallen naar Lend. Van Lend, via Taxenbach op Zell am See aan. Vervolgens aan de oostkant lang het meer. In Thumersbach bij de Beach club heerlijk geluncht. Wat een geweldig uitzicht over het meer naar Zell am See en het achterliggende skigebied. Na precies 70 kilometer en 1100 hoogte meters waren weer terug in Maria Alm. In dit gezellige stadje hebben we 's avonds ook heerlijk gegeten in een authentiek Oostenrijks restaurant, waar de mannen uiteraard in lederhosen en de dames in de dirndl lopen. En ook daar hebben we het licht weer uitgedaan.

Op maandagochtend kwam er weer een eind aan ons mooie paasweekend in Oostenrijk. We hebben er weer van genoten. Hoewel het maar vier dagen waren voelde het zeker als een hele week. Oostenrijk is niet alleen super om 's winters te skien maar ook in het voor en najaar geweldig. Mocht jij nu ook Oostenrijk eens in een ander seizoen willen leren kennen, ons luxe 8 persoons appartement in Piesendorf is juist in het voor en najaar zeer voordeling te huur (Belvila.nl, huiscode AT-5721-95 of meld je even bij mij).

Ben Scholman

April 2019